

De familie dankt u voor uw bliken van medeleven, troost en steun.



Lieve Julia,

Liefdevol en dankbaar aandenken aan



Mevrouw

Julia Pikaerts

echtgenote van
Herman Van de Cauter

geboren te Zemst op 18 december 1941
overleden te Mechelen op 11 maart 2022

Met onze diamanten bruiloft in zicht,
ben je aan je laatste reis begonnen.

Wat had ik nog graag samen van onze oude dag kunnen genieten,
een wandelingetje, iets gaan eten, samen met onze kinderen,
kleinkinderen en vrienden het leven vieren.

In plaats daarvan zag ik je lichtje sinds de coronapandemie steeds
meer uitdoven. Het gemis aan sociaal contact en de frustratie om
lichamelijke beperkingen deden je steeds stiller worden.

Toch bleef je de moedige en sterke vrouw die je altijd geweest
bent, trachtte je jezelf zoveel mogelijk te behelpen om niet van
anderen afhankelijk te zijn.

Ik ben je dankbaar om het fijne gezinsleven dat je ons gegeven
hebt, dankbaar om je gedrevenheid in onze zaak, dankbaar om de
steeds met veel liefde bereide maaltijden, de met veel zorg
zelfgekweekte groenten.

Een warme herinnering heb ik aan onze vakanties met onze
kinderen, kleinkinderen en vrienden en de plezante uitstappen met
de vriendenkring van Pasar.

Ons huis is vreselijk leeg zonder jou, het gemis is groot. Troost is
dat je niet meer moet lijden of piekeren, dat je rust gevonden hebt.

Sloppel Bol