

*Liefdevol aandenken aan*

## MARIA BOEGAERTS

Geboren in Strombeek - Bever op 1 februari 1924  
en onverwacht thuis overleden in Weerde  
op 22 november 2017

*De familie dankt U voor uw aanwezigheid,  
troostende woorden en warme vriendschap.*

*Liefste ma, bobonne,*

*Woensdag 22/11 een gewone dag, een gewone morgen,  
je uit bed helpen en de dagelijkse routine.  
Plots stond de tijd stil voor jou en ook voor ons.  
Het is voor ons heel moeilijk om vandaag afscheid van jou te nemen.*

*Wie was jij ?*

*Een vrouw die niet klaagde, alhoewel je levensloop niet simpel was.  
Soms was er zoveel dat je voelde, maar zo weinig dat je kon zeggen.  
Je was heel eerlijk en rechtvaardig, je verstomde ons soms met je wijsheid !  
Je was iemand met een enorme wilskracht, zolang je kon deed je alles zelf.  
Je was dankbaar voor de zorg waarmee je werd omringd.  
Je kleinkinderen waren je trots en je hield ontzettend veel van hen.  
Je hield van ons, je familie en die waren de laatste 3,5 jaar van je leven  
bijna elke dag bij jou. Je ging langzaam achteruit en je besepte dit.*

*Ma, bobonne,*

*We weten dat we je in goede handen overdragen die nu voor jou zullen zorgen.  
We gaan je missen,  
de lege plek doet pijn maar in gedachten zul je altijd bij ons zijn.*

[www.uitvaartverzorgingjanssens.be](http://www.uitvaartverzorgingjanssens.be)  
Uitvaartverzorging Günter Janssens, Brusselsestwg 83 - 1980 Zemst 0472610610

