



Dankbare herinnering aan

De Heer

André De Wulf

Weduwnaar van
Georgette Van Impe

° Oudenaarde 10 april 1940

* Wilrijk 26 september 2018

*De familie dankt U zeer oprecht
voor uw aanwezigheid,
troostende woorden
en warme vriendschap.*

*Ik zag de hemel opengaan,
gedragen door een brede regenboog.
Ik zag nog eens je ogen opengaan,
toen ik onbeholpen naar je boog.*

*Ik zag je gele handen
waarin ik zacht de mijne sloot.
Ik zag je stil belanden
aan de overzijde van de dood.*

*Ik zag de hemel opengaan
en jou, voor altijd, binnengaan.*