



Dankbare herinnering aan



De Heer

MARC SMETS

Echtgenoot van
Lydia De Smedt

Geboren te Ukkel 3 oktober 1939

Overleden te Mechelen 20 september 2018

Parochiekerk St.-Pieter te Zemst 26 september 2018

*Een goede echtgenoot en vader,
een lieve grootvader
en een fijn mens is heengegaan.
Wij hielden van hem om zijn eenvoud.
Zijn goedheid is voor ons de mooiste
herinnering.*

*Hij was een man die zeer graag werkte,
maar helaas werd hij door zijn ziekte
tot inactiviteit gedwongen.*

*Wij nemen nu afscheid, omdat we weten
dat je gelukkig bent
maar vergeten zullen wij je nooit.*

*De familie dankt U zeer oprecht voor uw aanwezigheid,
troostende woorden en warme vriendschap.*