



*Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Na een moedige strijd nam je afscheid...

De Heer

MARC SMETS

Echtgenoot van Lydia De Smedt

Geboren te Ukkel op 3 oktober 1939

en na een langdurige ziekte overleden in het A.Z. Sint-Maarten
campus Zwarzustersvest te Mechelen op

Donderdag 20 september 2018.

De uitvaartplechtigheid waarop u vriendelijk wordt
uitgenodigd zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Pieter te Zemst op woensdag 26 september 2018
om 11.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de
familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.

Begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 11.10 uur.

*Een laatste groet aan Marc kan gebracht worden in het
funerarium Janssens, Leopoldstraat 34 te Zemst op
dinsdagavond van 19uur tot 19.30 uur.*

Dit melden u met diepe droefheid:

Lydia DE SMEDT

zijn echtgenote

Ann SMETS en Gunter VERDICKT

Koen SMETS (+)

zijn kinderen

Evelien VERDICKT

Charlotte VERDICKT

zijn kleinkinderen

Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De Families SMETS en DE SMEDT.

Met dank aan het personeel van het A.Z. Sint-Maarten campus
zwartzustersvest afd. Geriatrie 4 en de thuisverpleging Lieve GILLIS

Rouwadres: Fam. Smets - De Smedt

Uitvaartverzorging Janssens, Brusselsesteenweg 83 - 1980 Zemst.

Digitaal condoleren: www.uitvaartverzorgingjanssens.be