

*Dankbare herinnering aan*

De Heer

# **MARCEL DE MESMAEKER**

Echtgenoot van Godelieve De Bakker

Geboren te Eppegem op 26 juli 1949  
en gesterkt door het sacrament der zieken overleden in het  
A.Z. Sint-Maarten te Duffel op 2 oktober 2018

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgehad in de parochiekerk  
Sint-Pieter te Zemst op 10 oktober 2018.

Zijn urne kreeg een plaatsje in zijn vertrouwde omgeving.

*De familie dankt U zeer oprecht voor uw aanwezigheid,  
troostende woorden en warme vriendschap.*

*Liefste shoe en papa,*

*Je genoot van het leven, een gezellige babbel en een etentje.  
Bij feestjes stond je als eerste op de dansvloer. Als je kinderen en  
kleinkinderen langskwamen, glunderde je en herleefde je.  
Ze zullen je missen. Je bleef tot op het laatste moment positief  
en probeerde iedereen aan het lachen te brengen.  
Vol levenslust moesten we je laten gaan.  
Je zal een stralende ster zijn die altijd zal schitteren.  
Rust zacht, shoe en papa!*

*Opi,*

*Je laatste knipoog blijft me voor altijd bij. 😊  
James Bond buddies forever. ❤️*

*Opa,*

*Je stond altijd voor ons klaar, ook als we ziek waren. Op  
woensdagnamiddag verwendde je ons met pannenkoeken,  
koffiekoeken en snoepjes. Gekke bekken trekken, grapjes maken,  
ravotten met elkaar en het leven altijd als een zonnetje zien, heb  
je ons geleerd. Opa, we gaan je missen!  
I love you en kusjes!*

